

Beste Parochianen,

Onze kerk is heel wat waard.....

...en dan denken we niet alleen aan ons karakteristieke en waardevolle kerkgebouw. Want onze kerk is veel méér. Kerk zijn betekent ook de wekelijkse eredienst: Vieren dat God hart voor mensen heeft. Bemoedigd worden in geloof, hoop en liefde. En verwonderd zijn over onze redding door Jezus Christus. Kerk zijn betekent omzien naar elkaar. Een kopje koffie met onze parochianen. Bezoeken van zieken of mensen die in de put zitten. Onze jongeren op weg helpen op het moeilijke levenspad. Kerk zijn betekent aandacht voor mensen die het niet breed hebben, in onze eigen omgeving én heel ver weg.

.... en iets dat wat waard is, mag wat kosten.....

...en dat doet het ook! Want onze gebouwen moeten worden onderhouden, verwarmd en verlicht. En, hoewel héél veel kerkenwerk door vrijwilligers gebeurt, moeten wij ook een beroep doen op de deskundige inzet van onze beroepskrachten. Daarnaast zijn er ook nog kosten voor bijvoorbeeld de altaar benodigheden, koren, misboekjes en parochieblad. In totaal zijn alle kosten voor 2009 begroot op € 201.541. Hierbij is dan nog geen rekening gehouden met de kosten van een eventuele nieuwe pastoor.

Uw persoonlijke bijdrage 2009

De totale inkomsten voor onze parochie zijn voor 2009 begroot op € 201.150, met andere woorden we zitten met een klein tekort. Om dit tekort niet verder te laten oplopen is in de begroting uitgegaan van een stijging van de bijdrage van de parochianen met ca. 3,5 %. De belangrijkste bron van inkomsten voor onze parochie is de kerkbijdrage. Als parochie ontvangen wij geen subsidie of bijdrage van het bisdom. Wij vragen u om uw eigen bijdrage aan de Actie Kerkbalans met dat percentage te verhogen, als u het kunt missen natuurlijk. Maar misschien kunt u zelf méér bijdragen. Een praktische vraag is of u uw steun zou willen voldoen via de bijgevoegde machtiging. Dat bespaart ons veel werk en extra kosten en het is ook voor u makkelijk.

Wij danken u heel hartelijk voor uw tijd en uw bijdrage en moedigen u nogmaals aan: Steun de Actie Kerkbalans! Zodat onze parochie haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen. Dat is van waarde. Van blijvende waarde!

Namens het kerkbestuur
Jos van der Wielen
Penningmeester Petrus-Emmaus Parochie
josvanderwielen@home.nl

<p>Uw bijdrage aan Kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek: Als u meer dan 1 % van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60 aan giften per jaar uitgeeft is het meerdere tot maximaal 10 % van het verzamelinkomen aftrekbaar.</p>
